



Een weekend zonder gsm-bereik in een Ardens beschermd monument

Zonnebad bij het waterrad

We reden naar de watermolen van Soulme met paraplu en telefoon in de aanslag en keerden terug met een zonnebril op de neus en smartphone in... ja, waar zat die eigenlijk? Van een deugddoend weekendje ver van de bewoonde wereld gesproken.

MAARTEN BYTTEBIER



DS Infografiek | Bron: maps4news.com/©HERE

Of de watermolen nog werkt? 'Ik heb gespeeld met het idee om er elektriciteit mee op te wekken en er zelfs al een paar moderne onderdelen in gestoken. Maar uiteindelijk bleek het te duur en te veel rompslomp met groenestroomcertificaten. Je woont bovendien best ter plekke, terwijl wij uit het Brusselse zijn.'

Waarom hij dan hier een watermolen kocht? 'Noem het een kinderdroom. Als kind ging ik vaak langs bij mijn neef, de schilder Felix De Boeck (1898-1995), die op een boerderij met watermolen woonde in Drogenbos.' In de leefruimte in Soulme hangt trouwens een enorme zwart-witfoto: een familieportret van de communie van Marieke van Breetwater, de nicht met wie Felix De Boeck later zou trouwen.

De nostalgie die de oude watermolen ademt, heeft ook haar keerzijde. Het comfort is vrij basic. Ja, er zijn een oven en een microgolf, een vaatwasmachine, televisie en wifi – naar het schijnt zelfs telefoonbereik voor Orange-klanten – maar de originele binnendeuren zitten vol spleten en kieren en vooral: naar hedendaagse normen is het er onvermijdelijk donker. En daar hadden wij hoegenaamd geen zin in, na die ellenlange donkerrijke winter.

Stuwdam

Maar zie, het werd het eerste zonneweekend van het jaar. En zo ontdekten we na het ontbijt 's anderendaags pas de ware troef van dit adres: het enorme domein van 3 hectare. De uitgestrekte tuin begint achter het huis aan een smal, aangelegd beekje met waterrad, en loopt tot aan de Hermeton, de rivier waar een waterrat (met t)'s zomers vast zijn hart kan ophalen.

Moelijk te oordelen trouwens wat het meeste aantrekt: de picknicktafel bij de barbecue of de beboste hellingen rondom. We kozen voor het laatste, trokken de stapschoenen aan en ontdekten waarom er zoveel stroming op de Hermeton zit: in een bocht stroomopwaarts staat een vervallen stuwdam. En nog een ontdekking: Soulme moet amper onderdoen voor Mesen (of was het Durbuy?) als kleinste dorp van het land. Het is het trage leven, het is het goede leven.

's Avonds tijdens het eten rinkelde toch een telefoon. Verwarring alom, iedereen op zoek naar zijn toestel. Bleek het een speeltje te zijn van de kinderen. Ah ja, want telefoneren, daar doe je niet aan in Soulme. Zaten we daar aan de keukentafel van die idyllische watermolen in die ongerepte vallei, tien goedgevulde magen en evenveel gezichten op zonneschijn. En dan moest de warmste dag nog komen.

De barometer stond op onweer vorige week. Figuurlijk dan – het echte weerbericht voorspelde alleen wolken, al was dat ook geen prettig vooruitzicht. Ik was zo ondernemend geweest – sommigen zouden zeggen: overmoedig – een weekendje Ardennen te organiseren voor de familie, maar raakte pas na acht uur vrijdagavond weg van kantoor. De stress! Zaten ze daar te wachten aan de keukentafel van die idyllische watermolen in die ongerepte vallei, negen rammelende magen en evenveel donderwolkegezichten.

Of zo stelde ik het me toch voor toen bleek dat mijn sms niet aankwam ('Vertrek nu pas, begin maar alvast te eten'). Tenminste: ikzêlf zou geen mens zijn, als je me eerst twee uur in de auto liet zitten om me vervolgens te laten verhoorren tot tien uur 's avonds. Gesteld dat ik er al zonder ongelukken was geraakt.

Vrijdagavond was het nipt: de wagen had een paar keer een ferme kei geraakt in de laatste honderden meters van de steile modderwegel bergafwaarts naar de watermolen van Soulme. Maar uiteindelijk stond ik voor de deur van een afgelegen huis in het pikdonker. Alleen: was het het juiste huis? Ik kon niet telefoneren om het te vragen, want ik had er geen bereik.

Aankloppen op goed geluk dan maar. Van goed geluk gesproken. De negen lachende gezichten aan de keukentafel verrieden een gevulde maag – of dat van de wraps dan wel van de trappisten kwam, laten we in het midden. Er was zelfs nog wat over voor mij!

Nostalgie

Zo moet het hier dus geweest zijn voor de millennials van de elfde eeuw, toen deze molen ge-

bouwd werd: een plek om tot rust te komen zonder gerinkel, getril of gezoem van mobiele telefoons. Al had de molenaar van de abdij van Florennes, tussen Samber en Maas, zo zijn eigen kopzorgen.

'De molen werd verschillende keren vernield in het gewoel tussen Frankrijk en België – of beter: de hertogen van Bourgondië', legt Pierre Oliviers uit, die het charmante gebouw kocht in 1969. 'Hij ligt vlak bij de grens en op een boogschuit van de citadel van Dinant, ziet u. In 1793 werd de molen voor het laatst heropgebouwd.'

Dat klopt maar gedeeltelijk. In 1983 brandde de eerste verdieping uit na een blikseminslag op de nabijgelegen elektriciteitscabine. Met steun van de Waalse overheid kon Oliviers het beschermde monument restaureren.

De molenzaal is indrukwekkend, met haar gebinte, enorme houten nagels en graanbakken

Het verklaart waarom de benedenverdieping, met vier ruime slaapkamers en twee gerieflijke badkamers, proper maar ietwat oubollig aandoet, terwijl de benedenverdieping karakter toont. Living, keuken, extra slaapkamer en leefruimte, met baksteengewelf en uit de kluiten gewassen open haard in het hart, katapulteren je terug in de tijd. De molenzaal is zelfs indrukwekkend, met haar gebinte, enorme houten nagels en graanbakken.



Bij de woning hoort 3 hectare grond. © rr



Baksteengewelven, marmeren vloer: de woning ademt authenticiteit. © rr



De beschermde molenaarswoning ligt afgelegen in de beboste vallei van de Hermeton: ideaal voor een weekendje onthaasten met de familie. © rr



De tuin loopt tot aan de rivier. © rr



De majestueuze open haard in de leefruimte. © rr



De roots van de watermolen liggen in de elfde eeuw. © rr

■ Praktisch

Le Moulin de Souleme boeken kan via Belvilla met huiscode BE-5680-01: www.belvilla.be en 03/808.09.54. Er is plaats voor maximaal 12 personen.

■ Doen

- Met een vergunning mag je **vissen** in de rivier bij het huis en de stuwdam verderop.
- De vallei van de Hermeton, de 30 kilometer lange rivier waarop de watermolen van Souleme ligt, is beschermd gebied en leent zich uitstekend om **te wandelen, te fietsen en te varen**. In het dorp van Souleme, op wandelafstand, starten verschillende routes.
- Wie gek is van kaas, bier en bidden kan de abdijen bezoeken van **Chimay, Maredsous, Leffe en Rochefort**.
- De citadel van **Dinant** ligt op 20 minuten rijden.
- Het **treinmuseum** van Treignes is groter dan Train World in Schaarbeek. Je kunt er een rit maken met een stoomtrein.
- Naar de **grotten van Han** ben je drie kwartier onderweg.

■ Oordeel

Een prima adres om te onthaasten voor wie houdt van stilte en natuur.