

ZEE!

Op avontuur in Oostende

Als je zon, zee en strand wil combineren met een bruisend stadsleven of op zoek bent naar een snuffje cultuur, avontuur en entertainment, dan vind je in Oostende ongetwijfeld wat je zoekt.

We hebben geluk. Wanneer wij voor een weekend naar Oostende trekken, is de zon ook van de partij. Het belooft dus een zalig uitje te worden. In ons vakantiehuis Ostend Guesthouse worden we hartelijk ontvangen door de eigenaar, die ons meteen warm maakt voor een ontdekkingsstocht doorheen deze koninklijke badstad. Ostend Guesthouse is een verrassende woning aan de rand van Oostende, in de buurt van de Wellingtonenbaan en de Koninklijke Gaanderijen. Van hieruit is het amper vijf minuutjes wandelen naar het strand en tien minuten naar het stadscentrum. Voor het huis creëren de yucca's en het duingras al een vakantie-sfeer, met een knipcoog naar de zee. Zodra we de woning verkend hebben en er onze eigen spullen een plaats gegeven hebben, gaan we te voet op verkenning. Via enkele straten met grote herenhuizen komen we al snel aan de dijk. Wanneer we richting centrum

lopen, merken we dat er daar een gezellige drukte heerst en dat wij in het eerder rustige deel van Oostende logeren. Na een verfrissend ijsje verlaten we de dijk en wandelen we via de achterliggende straatjes terug naar de woning. Zo ontdekken we meteen ook de nabijgelegen supermarkt en bakker. Handig! De kinderen zijn vastberaden: ze willen vandaag ook de zee zelf nog ontdekken. En dus staan ze nog geen halfuur later met hun voeten in het - weliswaar nog koude - water. Op zondag merken we dat Oostende ook een zeer bruisende plek kan zijn. Wij dachten even met de auto het baten-evenement "Oostende voor anker" te bezoeken, maar we zijn duidelijk niet alleen. Zo'n 250.000 andere bezoekers hadden blijkbaar hetzelfde idee... Dat is eerlijk gezegd te veel van het goede. Dan maar te voet. Na een stevige wandeling merken we dat het flink drummen is op de smalle loopplanken in de haven om een glimp te kunnen opvangen van de baten die er voor anker liggen. En

dus ontvluchten we vrij snel de drukte en wandelen we terug naar onze woning, om lekker te ontspannen in de wellnessruimte in de kelder. Heerlijk! Wanneer we aan het eind van ons weekendje kust weer naar huis rijden, komen we tot de conclusie dat de combinatie van deze stad en de woning eigenlijk voor elk wat wils biedt. Bij mooi weer kan je genieten van het nabijgelegen strand en de dijk met zijn typische winkeltjes. Niet ver van de Wellingtonenbaan is de Beach House Surfclub gelegen, ideaal voor wie van actie houdt in en aan het water. In de Kapellestraat, vlakbij de jachthaven, kan de shopping-liefhebber zijn hartje ophalen. Alle bekende winkelketens zijn er vertegenwoordigd. De kleine, uniekere winkeltjes ontdek je als je de zijstraatjes opzoekt. Voor culinair genot is er een overvloed aan uitstekende restaurants op de dijk en in de stad zelf. En ook voor cultuurliefhebbers valt er in Oostende altijd wel wat te beleven. De ideale bestemming dus voor een weekendje weg. En

Een bezoekje waard

De jachthaven

Pal in het centrum van Oostende bevindt zich de jachthaven. Je kan er rondkijken tussen de nieuwste luxsjachten en authentieke zeilboten. Het opleidingschip Mercator is zeker een bezoekje waard. Het is een mooie weergave van het leven van jongeren in opleiding tot schipper of kapitein. Je kan er dagelijks tussen 10u en 17u terecht. Voor een rondleiding met gids moet je wel even van tevoren reserveren.

Alle info op www.zeilschip-mercator.be of via zeilschip.mercator@telenet.be.



Het station vlakbij de jachthaven.

Theater aan Zee (TAZ)

Als je snel bent, kan je nog even meegenieten van dit unieke theaterfestival. Nog tot en met 4 augustus kan je onder andere gaan kijken naar familietheater, poëzie, jongeren-theater, theaterscholenfestival, muziekvoorstellingen... De voorstellingen vinden op verschillende buiten- en binnenlocaties in de stad plaats.

Voor tickets en programmatie kan je terecht op www.theateraanzee.be.



Werk van Jannis Koumelis voor Beaufort04.

Meer info en precieze locaties vind je op www.beaufort04.be.

Beaufort04

Een selectie van hedendaagse Europese kunstenaars brengt nieuw of bestaand werk in een niet-museale omgeving. Het resultaat is een reeks monumentale installaties en intrigerende kunstwerken die je langs de gehele kustlijn kan terugvinden. Je kan met een gekilde busreis het hele traject afleggen of een deel bezoeken via een fietstocht. Al



Het gerenoveerde Fort Napoleon.

Fort Napoleon

Dit imposante fort uit 1811 kan je met een audiogids volgens je eigen interesse en tempo bezoeken. Zo word je door twee eeuwen vaderlandse geschiedenis geloodst. Na afloop kan je voor een hapje of drankje in de bistro terecht.

Vuurtorenweg, 8400 Oostende, info-fort@toerisme-oostende.be en www.fort-napoleon.be.

Help, het regent

Earth Explorer

Earth Explorer neemt jong en oud mee op een al even opwindende als leerrijke ontdekkingsreis. Trotseer levensgrote simulaties van vulkaanuitbarstingen, tornado's, aardbevingen... en ontdek hoe de vier natuurelementen, aarde, water, vuur en wind onze planeet vormen, nog steeds aan het werk zijn en je leven dagelijks beïnvloeden. Als je wil, kan je er zelfs een reis door de ruimte meemaken. Elke dag open vanaf 10u tot 18u.

Fortstraat 128b, 8400 Oostende, info@earthexplorer.be of www.earthexplorer.be.



Op ontdekking bij Earth Explorer.

Een snuffje cultuur

Ook als je graag een tentoonstelling meepikt, ben je in Oostende aan het juiste adres. Deze zomer kan je er enkele bijzondere exposities meemaken.

★ Carl De Keyser - Moments Before The Flood

De fotograaf laat je o.a. ijs-landschappen, desolate stranden en winterse pieren zien. Door het monumentale karakter en de unieke fijnmazigheid van de beelden is dit een bijzondere ontmoeting met fotografie.

Oosteroever, Sliipwaykaai 4, 8400 Oostende.

Meer info op www.momentsbeforetheflood.com.

★ Arne Quinze - Rock Strangers

Nabij het Zeeheldenplein kan je in openlucht werk van de kunstenaar bewonderen, aansluitend heeft hij de volledige ruimte van de Venetiaanse Gaanderijen ingepalmd.

Hier kan je ontdekken hoe "Rock Strangers" tot stand kwam. Venetiaanse Gaanderijen, Albert I-Promenade, 8400 Oostende, www.arnequinze.com/rockstrangers/rockstrangers/HOME.

Binnen/buitenzwembad

Als het weer te guur is om je in open zee te wagen, dan kan je in Oostende ook steeds terecht in het stedelijk zwembad. Met een ruime binnen- en buiteninfrastructuur kan jong en oud zich er zeker een paar uurtjes vermaken.

Koninginnelaan 1, 8400 Oostende.

Alle info: www.oostende.be/zwembad.

OOK ZIN GEKREGEN?

Wij logeerden van vrijdag tot maandag in het 'Ostend Guesthouse' (huiscode BE-8400-15) via Belvilla. Een lang weekend met maximaal 6 personen is beschikbaar vanaf € 962. Meer info en reserveringen: www.belvilla.be.



De voorgevel van het 'Ostend Guesthouse'.

• Door Gudrun Trappeers